











# ÖZGECAN'IN KATİLLERİNİ TANIYORUZ!

Özgecan'ı katledenler, Hindistan'da, Bosna'da tecavüz edenlerle aynıdır.

Özgecan'ın katillerinin arkasında, her gün onlarca tecavüzcü katili aklayanlar var!

Özgecan'ın katillerinin arkasında, kadınların giyimine, arkadaşlıklarına, kaç çocuk doğuracağına karar verenler var!

Özgecan'ın katillerinin arkasında toplumu gelenek-göreneklerle, dinsel gericilikle kuşatan, kadını aşağılayan, cinsel kimliğine ve bedenine hükmedenler var!

Özgecan'ın katillerinin arkasında, kadınları fabrikada atölyede azgınca sömüren, onu çifte sömürüye ve ikinci sınıf insan muamelesine maruz bırakan, savaşlarda yıkım, ölüm ve tecavüzle karşı karşıya bırakan, tüm insanlığı yozlaştıran sistem var!

Bu sistemden, sistemin hukukundan, adaletinden Özgecanlar'ın katillerinin, tecavüzcülerin yargılanması beklenemez. Çünkü tecavüz ve kadın cinayetleri bu sistemin "fıtratında" var.

Kahrolsun kadını sömüren, aşağılayan, onu ikinci sınıf insan konumuna koyan, cinsel kimliğinden kaynaklı şiddete, tacize, tecavüze maruz bırakan kapitalist sistem!



## Kadın İstihdam Paketi'ne, UİS'e, kıdem tazminatı gaspına karşı

# Kadın-erkek el ele örgütlü mücadeleye!

Esnek çalışmayı, güvencesiz ve geleceksiz bir yaşamı dayatan Kadın İstihdam Paketi, işçi sınıfına yönelik esnek çalışma saldırısının temel bir parçasıdır. Bu paket, öncelikli olarak kadın işçileri güvencesizliğe mahkum etmekle birlikte, erkek işçileri de doğrudan etkilemektedir. Zira işçi sınıfının tamamını hedefleyen esnek çalışma uygulamaları kadınlar üzerinden meşrulaştırılmak istenmektedir.

Dahası, kadının ev içi köleliğini süreklileştiren egemenler, bu paket ile birlikte bu gerçeğin de üstünü örtmeye çalışmakta, kadın işçi ile erkek işçiyi, ev kadını ile çalışan kadını da karşı karşıya getirmeye çalışmaktadır. Oysa kadını çalışma yaşamına dahil etmenin yolu bir bütün olarak işçi sınıfını esnek çalışma koşullarına ve dolaysız bir şekilde dizginsiz bir sömürüye mahkum etmekle değil, kadını iki kez köleleştiren ev içi emeğin ve çocuk bakımının toplumsal bir sorumluluk olarak ele alınıp örgütlenmesi ile mümkündür. Bu ise, işçi sınıfı için günlük çalışma sürelerinin kısılması ve insanca koşullarda yaşayabilmesi anlamına gelecektir. Ancak bu koşullarda ev içine hapsedilen kadınlarla birlikte milyonlarca işsiz de toplumsal üretimin ve yaşamın temel bir bileşeni haline gelebilecektir. Ne var ki, tek isteği daha fazla kâr olan kapitalizm koşullarında bu mümkün değildir.

"Kadın İstihdam Paketi", tam da bu nedenlerle çalışma yaşamını daha da esnekleştirmeyi ve kurlsız sömürüyü tek kural haline getirmeyi amaçlayan diğer saldırı gündemleri ile birlikte ele alınmalı, bu saldırı paketlerine bir bütün olarak karşı çıkılmalıdır. Bu ise, kadını ve erkeği ile işçi sınıfının insanca bir yaşam ve özgür bir gelecek mücadelesini büyütmesi ile mümkün olabilir.





# Direnenler seni 8 Mart'a çağırıyor!

Tarih 8 Mart 1987, yer Amerika kadınlar "10 saatlik iş günü" için fabrikalarda, sokaklarda mücadeleyi kuşanmış ve vahşi sömürücü kapitalist sisteme karşı başkaldırmıştı. Sınıf mücadelesinde ön saflarda yer alan emekçi kadınlar 8 Mart 1886 yılında ise "eşit işe eşit ücret", "sendika hakkı" ve "oy hakkı" için mücadele bayrağını yükseltmiş, ve onlarca kadın işçi sermaye sistemi tarafından fabrikada yakılarak can vermişti. 1908'de vahşi kapitalist sisteme karşı boyun eğmeyen New York'lu işçi kadınlar "eşitlik ve özgürlük" talebiyle yine alanları doldurdular.



Sömürüye karşı başkaldıran, katliamlara boyun eğmeyen direnişçi kadınların anısına sınıf mücadelesine emek vermiş kadın önderler tarafından önerilen ve 2. Enternasyonal Uluslararası Kadın Konferansı'nda 1910 yılında kabul edilen "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dünyanın her yerinde hala çeşitli etkinliklerle ve eylemlerle kutlanıyor.

Tarih 2015, kapitalist sistemin sömürsü vahşice devam ederken kadın cinayetleri Türkiye'de rekora gidiyor, Ortadoğu'daki kadınlar ise yıllardır süren haksız savaşın pençesinden kurtulamıyor. Varlığını sömürü, talan ve yağmadan alan sömürü sistemi, emekçi kadınları iki kat sömürmekte ideolojik ve kültürel olarak zehirlemektedir.

Her gün kadın cinayetleriyle uyandıığımız ülkemizde çürümüşlüğün ne boyutlara geldiğini görüyoruz. Yakın zamanda Mersin'de meydana gelen Özgecan hikâyesini herkes biliyor. Özgecan bir grup kişilsiz ve cani insan tarafından önce tecavüz edilmiş sonra yakılarak katledilmiştir. Eylemli tepkiye yol açan olay, çürümüşlüğe boyun eğmeyen emekçi kadınları bir kez daha alanlara çıkarttı.

Özgecan'ı katleden bu zihniyetin kendisini bugün her yerde görüyor ve biliyoruz. Ortadoğu'da IŞİD çeteleri tarafından savaş ganimeti olarak alınıp satılan kadınlar olarak görüyoruz. Bizim ülkemizde kadına yönelik şiddeti meşru görüp tacizcileri ve tecavüzcüleri mahkemelerde aklamalarından, Hüseyin Üzmez gibilerin salıverilmesinden, tecavüze uğrayan kadına "rızası var" denmesinden biliyoruz. Çalıştığımız yerlerde kadınların aşağılanmasından, ustabaşı baskısından, mobing uygulamasından ve düşük ücrete kölece çalıştırılmasından biliyoruz.

Ancak bunların yanında tarih aynı zamanda zulme ve baskıya karşı direnen kadınları da yazıyor. Direndikçe özgürleşen emekçi kadınlar tarihte mücadele bayrağını göğe doğru yükseltiyorlar.

Fabrikalarda Greif işçisi Emel oluyor, sömürü çarkını durdurarak sınıfın alması gereken yolu gösteriyorlar.

Özgecan oluyor çürümüş düzenin yok edilmesini bize bir kez daha gösteriyorlar.

Özgürleşen emekçi kadınların safında yer alalım, **8 Mart** Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde **saat 14.00'te Taksim Tünel**'de buluşalım.